

GJØL KIRKEBLAD

NR. 2 JUNI - AUGUST 2009



Konfirmation 2009

Hvordan er det
at flytte til Gjøl?

Gæstebrev
fra Frits Undall-Behrend

Gæstebrev
fra Jeanette Nørlev



Sommerkoncert med New Orleans Delight & Marilyn Keller



Pinse

præstens side

Foråret er på sit højeste, og sommeren står lige for døren. Det er den årstid, hvor alting spirer og gror. Trækronerne står med lysegrønne blade, mens solens stråler danser imellem dem. Vindens lette og lune pust stryger én over ansigtet og får løvet til at vifte. Ja, vi befinder os midt i en vidunderlig tid sprængfyldt med liv, der venter på at udfolde sig hen over sommeren. Og midt i denne smukke tid fejrer vi pinse: Festen for Helligånden.

I sin salme: *»I al sin glans nu stråler solen«,* skriver Grundtvig: *»Det ånder himmelsk over støvet, det vifter hjemlig gennem løvet, det lufter liflig under sky fra Pardis opladt på ny.«*

Grundtvig bruger sommerbrisen til at beskrive, hvordan det himmelske og jordiske knyttes sammen. Brisen er som Ånden, der sætter bevægelse i det, den rører.

I Apostlenes gerninger hører vi, om den første pinse, at disciplene var samlet. De var bange og modløse og sad bag lukkede

døre og nedrullede gardiner. Pludselig hørte de et sus, som fra en vind. Det var Ånden, som kom til dem og rørte dem. Pludselig var alle triste tanker borte, og det brændte i dem for at gå ud og fortælle om Jesus. Guds Ånd havde blæst liv i dem, og bevirkede også, at de kunne tale forskellige sprog og dermed forkynde evangeliet for alle mennesker uanset nationalitet. De løb ud på torvet og fortalte så levende om Gud og Jesus, at der den første Pinsedag alene var 3000 mennesker, der kom til tro på Jesus Kristus og blev døbt. Det var de første kristne, og derfor kalder vi også pinsen for kirkens fødselsdag.

Når jeg skal fortælle konfirmanderne om Helligånden, starter jeg altid med at skrive: *»Jeg elsker dig«* på tavlen, og når de har undret sig, forklarer jeg, at de tre ord blot er døde ord, så længe de står dér på tavlen. Men når to elskende siger dem til hinanden, bliver de helt anderledes. Så kommer der liv og glød i ordene, og de bliver levende og betydningsfulde.

Liv og glød, det er hvad Helligånden virker – som sommerbrisen, der skaber bevægelse i træernes blade, og rører og aer vores ansigter. At gøre mennesker levende med tro og håb, det er Helligåndens gerning.

Pinsedag forstod disciplene, at Gud stadig er nær i menneskers liv som den, der gør levende, forener og bærer os oppe dag efter dag med sin kærlighed. Dét kan ingen sige sig selv. Det må vi fortælle hinanden. Vi må lægge mund, ja, krop til og så lade Ånden bevæge os mod hinanden og for hinanden, så evangeliet om Jesus Kristus bliver troværdigt, virksomt og levende for alle og ikke bare døde ord. Derfor beder vi også i hver eneste gudstjeneste om, at Helligånden vil gøre os åbne for Guds ord og gøre det levende for os, og at den vil puste liv i vores fællesskab, så vi ikke bare lever for os selv, men for hinanden. Helligånden er den, der binder sammen på trods af alle forskelle, den, der skaber liv, glæde og nærvær.

Glædelig pinse!



Nyt fra menighedsrådet

Arv

Gjøl sogns menighedsråd modtog i august måned et legat efter Anna Dorthea Bruun Sandsgaard.

Anna er født på Gjøl, men har boet og levet i København i mange år. Det forrige menighedsråd syntes, at det skulle være det nye menighedsråd, der skulle tage stilling til, hvad vi skulle vælge at bruge pengene til.

Den 6. januar havde vi en drøftelse i menighedsrådet af anvendelse af arven. Vi havde det ønske, at det skulle være ting, vi kan se og sige, hvem det er skænket af, af respekt for giveren.

Der blev vedtaget at købe en messinglysekrone til kirken, som skal hænge ved siden af orglet. Gørtleren på Gjøl har netop skænket os en tilsvarende lysekrone til den anden side, så fremover vil der være en god belysning over pulpituret. Det har især manglet, når koret står deroppe og synger. Derudover købes der også to lamper til væggene bagerst i kirken, indsætter til kirkevaser, en lysglobe, og så er et tårnur foreslået.

Det tager tid at indhente tilbud og søge om tilladelser m.m., men vi er snart ved at nå til vejs ende, og håber det må blive til glæde for hele Gjøl sogn.

Urnegravsteder

Menighedsrådet sendte i 2008 en anmodning til provstiet om tilladelse til, at anlægge flere



urnegravsteder, idet efterspørgslen på sådanne stiger voldsomt i tiden. På kirkegården er der p.t. kun ganske få ledige gravpladser i det eksisterende område for urnegrave.

I november havde vi så en arkitekt fra stiftet på besøg, hvor vi blev enige om, at nye urnegravsteder skulle ligge på nordre side af kirken, idet der ikke er meget plads tilbage andre steder på kirkegården.

Arkitekten sendte os et forslag, som vi ikke var så begejstrede for. Derfor har vi indsendt en ny tegning/forslag til provstiet, som vores dygtige graver Pia Bejlegaard har tegnet. Vore medarbejdere vil selv kunne udføre arbejdet vedrørende urnegravstederne, så det ser de frem til at komme i gang med.

*På menighedsrådets vegne
Bente Skole*



Tak til Majbrit

Majbrit Jensen forlod sin stilling som servicemedarbejder i Gjøl Sognegård til den 1. marts 2009. Det kom som en stor overraskelse for menighedsrådet, da vi fik opsigelsen, men vi kan godt forstå, at det ikke er let at klare alle de jobs hun har. Majbrit har klareret opgaven i Sognegården til og i de 10 år, hun har været ansat.

Vi vil hermed gerne sige en stor tak for de mange år og held og lykke fremover.



Ny servicemedarbejder

Vi byder hjertelig velkommen til Dorte Linde Sørensen, som vi i forvejen har et godt samarbejde med, idet hun også er ansat som gravermedhjælper på kirkegården.

Vi ønsker dig held og lykke med dit nye job.



Fra Søborg til Birkumgård

Gæstebrev af Frits Undall-Behrend

Da jeg flyttede til Gjør for 18 år siden (1991), blev jeg mødt af min nærmeste nabo med ordene: *»Du bliver først godtaget efter, at du har boet her i 20 år«*. Men efter at have boet her i nogle få dage kom folk fra byen og spurgte, om jeg var ved at være på plads. Jeg svarede: *»Ikke helt - men kom på lørdag til kaffe og lagkage kl. 15.00 og se på sagerne«*. Og sådan blev det ved i flere måneder. Jeg blev efterhånden dygtig til at lave lagkager! Om vinteren gik jeg til folkedans med min nabo Mary. Det var meget hyggeligt og fornøjeligt, og tilligemed fik jeg invitationer til fest i forsamlingshuset, så mon ikke, jeg var accepteret fra første færd.

Det var jo også et lille plus, at min slægt havde haft deres virke her på Birkumgård gennem flere hundrede år. Min

tipoldefar 19 gange (Valdemar Sejr den 2.) ejede gården og øen i 1241, men forærede det hele til Børglumkloster (så kom man vist nemt igennem skærsilden). Klosteret ejede så det hele indtil reformationen i 1536. Mine tipoldeforældre 3 gange (Jens Glerup og Christine Lykke) købte så gården i 1767 og nogle år senere kirken. I 1799 solgte de gården til mine tipoldeforældre 2 gange (Esben Bruun og Kasse Marie Zeuthen). Deres søn Carl Johannes Bruun blev den sidste kirkepatron. Han var gift med Cecilie Kjellerup, og de fik i deres sølvbryllupsår 1857 kongelig bevilling til at bygge kapellet her i parken, og her er begravet i 2 sarkofager.

En anden lille oplevelse, synes jeg, hører hjemme her. I 1994 fik jeg penge tilbage i skat, så nu skulle sønen graves.



En gravko arbejdede i 5 dage - så var sønen færdig. Så kom folk nede fra byen og spurgte: *»Hvordan vil du få vand i så stor en sø?«*. Jeg foldede mine hænder over hovedet og sagde, at jeg ville bede Vorherre om en byge engang imellem. Så ville skæbnen, at det regnede hver dag i 3 måneder, og til sidst en lørdag formiddag fik vi 90 mm regn. Så kom folk igen og sagde: *»Hold op, hold op - nu har vi fået nok regn!«*





Fra Valby til Gjøl

Gæstebrev af Jeanette Nørlev

Vi er blevet opfordret til at skrive et par ord om, hvordan det opleves at være tilflyttere, og da det har været en rigtig god oplevelse, er det en historie, som vi gerne vil fortælle. Det hele startede for knap 10 år siden, hvor behovet for mere plads begyndte at melde sig. På daværende tidspunkt havde vi en to-værelses lejlighed i Valby og var rigtig glade for at bo i den pågældende ejendom. Det faktisk ændrede dog ikke ved at pladsen var meget lille, og vi havde en lidt særpræget indretning grundet, at vi havde surf-sejl, kites og andet vandsport-sudstyr hængende under loftet i både stuen og soveværelset.

Vi begyndte derfor at kigge os om efter noget større, og da vand betød – og stadig betyder – meget for os begge, blev vi draget mod beliggenheder ved hav/fjord. Oprindelig er vi begge jyder (henholdsvis Sønderjyde og Nordjyde), og derfor var det nærliggende for os også at kigge her.

På en påskeferie i foråret 2002 kørte vi mere eller mindre tilfældigt gennem Gjøl, og vi må nok indrømme, at det var kærlighed ved første blik. Sikke en smuk, hyggelig og dejlig beliggende landsby! At der så tilmed var et hus til salg som i høj grad lige mindede om det, vi var på jagt efter, gjorde blot rusen stærkere. En snak med

naboen Leif (Søndergård) over hegnet var yderligere med til at forstærke vores oplevelse af, at det var det rigtige for os. Så rimelig hurtigt var vi i gang med at handle, og i juni 2002 var vi pludselig boligejere på Gjøl.

Hvor ligger det? Hvorfor? Spørgsmålene var mange, da venner, familie og kollegaer fik at vide, at vi havde tænkt os at flytte til Gjøl. Mange vidste ikke engang, hvor det lå. Hurtigt blev der dog spurgt til Gjøltrolden, Gølpølserne og Hans Kirks »Fiskerne«. Og et nært familiemedlem var endda så heldig at få støvet et par antikke Gjøltrolde op på et lommemarked, som vi fik i indflytningssgave. Nå, men nu disse år senere er situationen en hel anden. I dag har mange besøgt os her på halvøen og udtrykt, at de godt forstår, hvorfor vi er faldet pladask for Gjøl.

Da vi i sin tid flyttede til Gjøl følte vi nærmest, at vi havde købt et helt slot, sådan føltes det for os at komme fra en to-værelses med fælles bad i kælderens. Nu to børn rigere synes pladsen knap så stor, men det rokker ikke ved, at Gjøl er blevet et sted, som vi holder af, og som vi føler os knyttede til. En af grundene er uden tvivl også, at vi har oplevet en utrolig gæstfrihed, og vi føler virkelig, at vi er blevet taget godt imod. Det betyder meget, når man er

tilflytter og ny på egnen, at der er plads og åbenhed til at komme ind i fællesskaber, så man også får lov at blive en del af stedet. Derfor er vi også meget tilfredse med, at vores to små Gjøltrolde, som vi kalder dem (Storm og Kalinka), er så heldige, at de er født »sorte« under fødderne, selvom vi godt ved, at de i revy'sk forstand nok ikke helt hører til de indfødte (-:



Siden sidst



Fastelavn



*Konfirmanderne på tur til
Gug Kirke og Budolfi Domkirke*



Påskemusical ved børnekoret



Gud og pasta



*Uddeling af børnebibler
Palmesøndag*



*Børnehaven
på påskebesøg*





Døde

Ane Lise Østergaard Nygaard
Axel Christian Andersen
Lis Djernæs
Gunvor Gadegaard



Stine Sant Poulsen

Døbt den 25. januar. Datter af Anette Sant og Rene Poulsen, Gjøl



Mads Winfeld Poulsen

Døbt den 29. marts
Søn af Sara Winfeld
og Peter Rodkjær Poulsen, Gjøl



Sofia Rodkjær Hermansen

Døbt den 22. marts
Datter af Anette og Nicolai
Rodkjær Hermansen, Gjøl

Guldkonfirmander 2009

Bagerst fra venstre:

Poul Skov
Poul Jensen
Hans Hartung Jensen
Bent Christensen

Midten fra venstre:

Frida Christensen
Jytte Jensen
Gunvor Borup

Forrest fra venstre:

Karen Pedersen
Karin Jensen,
Henny Lassen
Clara Andersen





Gjøl Kirke – en unik perle

Temaet for dette kirkeblad er tilflyttere. Hvorfor så en artikel om Gjøl kirkes historie? Jo, det er der mange gode forklaringer på. Historien passer godt ind i dette blad, netop af hensyn til alle tilflytterne, som måske kunne være interesserede i lidt historie om byen, som de bor i. For de »gamle rotter« i byen er det altid hyggeligt at høre en god historie igen.

Der er på Gjøl altid en lille venskabelig konkurrence mellem tilflyttere og indfødte, om hvornår man egentlig er indfødt? Man får i alt fald aldrig sit

eget hus, ikke før man bygger selv. Selv pensionister refererer ofte til de tidligere ejere af huset, når de skal forklare, hvor de bor, hvis ikke det da er et familieejt hus, de har boet i i generationer. Fælles for os alle er dog, at vi er meget stolte af vores lille by, og den står da også som en af de smukkeste og mest unikke landsbyer i Danmark.

Gjøl Kirke ligger højt på bakkens og knejser stolt ud over vores dejlige by som alle tilflyttere såvel som fastboende elsker og værner om. Limfjordsgade er altid et smukt visitkort

med de velplejede huse og haver. Stemningen i byen er skøn og venlig. Kirken er som byen meget smukt bevaret og står med den altid flotte velholdte kirkegård, som et flot samlingspunkt lige midt i byen.

Gjøl kirke er en sand perle for byen. Den rummer noget helt enestående romansk stenkunst, og er en hel historie i sig selv. Faktisk kan vi her på Gjøl bryste os af noget helt unikt, for Gjøl kirke er en af de eneste middelalderkirker i Danmark, hvor man faktisk er bekendt med bygmesteren, idet han har indhugget sin autograf i en sten.



i Danmarks historie

Hvis man går en tur ind i kir-
kens våbenhus, vil man over
indgangsdøren kunne se en
smukt udhugget overligger i
sten prydet med paradistræet
med slangen, som frister Adam
og Eva til at spise den forbudne
frugt. Billedet er et billede, som
nok i dag ville være et såkaldt
snapshot, altså fanget lige i
øjeblikket, i dette tilfælde lige i
øjeblikket for syndefaldet. Gjøl
er således en Paradiskirke pga.
denne unikke udhugning, og
faktisk er Gjøl den eneste para-
diskirke i hele Nordeuropa.

Det unikke ved denne overlig-
ger er ydermere, at byherren
af kirken, Mester Göti, yderst
til højre har valgt at lave et por-
træt af sig selv, hvor han sidder
og tilhugger en kvadersten til
kirken. Faktisk er der kun én
kirke mere i Skandinavien, hvor
dette er set, nemlig i Forshem i
Vester Götland.

Kirken blev oprindeligt bygget
som en kullet kirke, det vil sige,
at den ikke havde hverken kir-
ketårn eller hvælvinger. Det
kom først til i 1450. Koret er de-
suden bygget skævt på kirken,
igen en lille finurlighed, som
gør Gjøl kirke unik, og som
viser, at der har været tænkt
nøje over detaljen i byggefasen.
Korets skævhed symboliserer,
at Jesus hoved hang skævt, da
han døde på korset.

Måske har nogle tilflyttere un-
dret sig over, at man ikke bor
i Gjøl, men stædigt fastholder,

at man bor på Gjøl. Oprindeligt
var Gjøl en ø, og i 1130, som er
omkring, hvor Gjøl Kirke blev
bygget, var det normal kutyme,
at kongen gjorde krav på alle
småøer i de danske farvande.

Derfor har man en formodning
om, at det var kongen, der øn-
skede at bygge kirken. Han
opkrævede tiende som fast of-
fentlig afgift og kunne hermed
finansiere bl.a. kirkebyggerier.
Tiende var en form for skat, hvor
bønderne skulle betale en tiende-
del af deres afgrøde, og den blev
delt i tre dele: En del til opførelse
og vedligeholdelse af kirkerne
(kirketiende), en til underhold til
præster (præstetiende) og en til
biskopperne (bispetiende).

Øen Gjøl blev af Valdemar Sejr
skænket til Børglum Kloster,

som formentligt ejede Gjøl og
Kirke indtil reformationen i
1536, hvor al klosterejendom
kom under kronen. Herefter
forlevede kongen så øen til de
private ejere på Birkumgård.
Først sidst i 1800 tallet overgik
kirken til menighedsrådets for-
valtning.

Kirken er gennem årene næn-
somt restaureret til den kirke,
vi kan se i dag. Den er så ab-
solut et besøg værd og har bl.a.
også en meget berømt altertavle
og en helt særlig døbefont.
Kirken er en af de få kirker i
Danmark, som stadig står ulåst
i dagtimerne, så det er muligt
at besigtige den både udefra og
indfra.

Charlotte Fischer



Spejderne

Torsdag den 19/2 afholdte spejderne den årlige generalforsamling med Melodi Grand Prix i sognegården. Der var et flot fremmøde med 71 tilmeldte. Vi startede alle med at spise lasagne, salat og flutes, derefter var der generalforsamling, hvor de forskellige ledere fortalte om årets gang hos ulvene, hvor der pt. er tilmeldt 23 og om junior-spejderne og seniorspejderne, hvor der lige nu er henholdsvis 10 og 9 tilmeldte. Derefter blev regnskabet gennemgået og godkendt uden bemærkninger. Valget til grupperådet gik nemt. Vi fik 2 nye forældre valgt ind, og andre modtog genvalg. Til sidst

blev det traditionsrige Melodi Grand Prix afholdt, og alle var spændte på at se, hvad ungerne havde fundet på i år. Der var deltagelse af sangstjerner, bamse og kylling, og sandelig om ikke også dommerne fra X-factor havde lagt vejen forbi Gjøl. Børn, unge og forældrene hyggede sig. Det var en rigtig dejlig aften,

I juni måned vil ulvene deltage i MUS-lejr, og for juniorer, spejdere og seniorer arrangeres en fælles sommerlejr.

HUSK også vores Sankt Hans fest den 23. juni ved spejderhuset.



indre mission

Juni

Fredag den 5. juni kl. 14.00
Grundlovsfest i Fosdalen.
Tale v. Chr. Mejhdahl, Oudrup.

Onsdag den 10. juni kl. 19.30
Havemøde hos Margit og Svend Kristensen, Drøstrup. Tale v. Niels J. Andreasen, Nr. Onsild.

Torsdag den 25. juni kl. 19.30
Havemøde hos Anna og Folmer Ostensen, Fjerritslev. Tale v. Henning Kristensen, Nibe.

Juli

Søndag den 5. juli kl. 14.30
Parkmøde på Bratskov.
Tale v. Mogens Aaen Strandby.

August

Søndag den 9. august kl. 19.30
Havemøde hos Wanda og Egon Buus. Tale v. mis. Grethe Friberg, Thisted. Fra kl 18.00 er der mulighed for at nyde den medbragte madkurv. I tilfælde af dårligt vejr er mødet indendørs.

Søndag den 23. august kl. 10.00
K.L.F. Kirke og Medier.
Sommerstævne
i Vadum Kirkecenter.



det sker

Aftensang og stemningsmusik

Onsdag den 1. juli kl. 20.30
i Gjøl Kirke

Traditionen tro laver vi en aften med fællessang med både nye og gamle sange & salmer, afvekslende med solosang, harmonika og orgelmusik ved Gertrud Bjerg, organist ved Ingstrup Kirke, og Lisbeth Nymark Sørensen, tidl. organist ved Gjøl Kirke.



Sogneaften med præst Mogens Lindhardt Pedersen

Torsdag den 27. august kl. 19.30 i Gjøl Sognegård

Denne aften kommer tidl. sognepræst Mogens Lindhardt Pedersen, der det sidste halve år har fungeret som vikar ved Biersted Kirke. Han vil fortælle og vise billeder fra sin tid som sognepræst på Nordkap i Norge, hvor han sammen med sin hustru boede og virkede i 8 år.



Friluftsgudstjeneste

**2. Pinsedag, den 1. juni, kl. 14.00
i præstegårdshaven**

Denne dag flytter gudstjenesten udendørs. Medbring derfor gerne en havestol eller et tæppe til at sidde på.

Efter gudstjenesten er alle velkomne til at nyde deres medbragte kaffekurv i haven. Spejderne vil desuden arrangere forskellige aktiviteter for børnene bl.a. sno-brødsbagning.

I tilfælde af meget dårligt vejr afholdes gudstjenesten i Gjøll Kirke.



Sogneudflugt

**til Gasmuseet i Hobro
tirsdag den 9. juni kl. 18.00**

fra Gjøll Kirkes parkeringsplads

Vi ankommer med bus ca. kl. 19.00, hvor guiden viser os rundt. Vi skal se tiden fra da farmor var ung - energi på landet med flaskegas i stedet for komfur.

Vi vil få et kik ind i gassens verden og se, hvordan gassen er blevet brugt igennem tiden: bygas, flaskegas, biogas og naturgas samt udstillinger om køkken og madlavningstraditioner. Desuden vil vi få en introduktion til den nye energikilde brint. I en gammel gasbeholder er der indrettet glasbutik, hvor lokale kunstnere udstiller og sælger deres produkter.

I gasmuseets gård findes der en kæmpe glasmosaik - fra dinosaurer til robotter. På første sal er der cafe med udsigt over Mariager Fjord, her vil vi drikke kaffe, inden vi vender hjem igen.

Tilmelding senest d. 4. juni til Eva Hald tlf. 60 13 93 33 eller Bente Skole tlf. 98 27 71 78 bedst mellem kl. 17 og 18.00. Pris 70,- kr.

Sommerkoncert

**med New Orleans Delight &
den amerikanske Marilyn Keller
torsdag den 6. august kl. 19.30
i Gjøll Kirke**

Denne aften danner Gjøll Kirke rammen om en fantastisk koncert. New Orleans Delight har siden orkestrets start i 1996 været stærkt efterspurgt og har spillet et utal af steder i Danmark, Sverige, England, Tyskland, Holland, Belgien, Finland og ikke mindst på Bourbon Street i jazzens fødeby New Orleans. Få orkestre i Europa spiller så rendyrket New Orleans Jazz som dette orkester, der også behersker mange af de genrer, der blev spillet i det gamle New Orleans lige fra »Parade Music«, ragtime, caribiske rytmer, »dancehall melodier«, blues og boogie til medrivende hymner og spirituals. Orkestret er kendt for at hente de bedste solister fra hele verden bl.a. Marilyn Keller, en fantastisk gospelsangerinde fra Portland i USA. De har indspillet 15 cd'er med udenlandske solister, heraf to med Marilyn Keller.

Marilyn Keller skaber en fortryllende stemning på scenen, med sin næsten hypnotiske tilstedeværelse og perfekte sangstil. Sammen med New Orleans Delight vil hun synge gospel, hymner og spirituals. Marilyn er den ledende sangerinde og musikalsk koordinator i jazz/gospel gudstjenesterne i Augustana Lutheran Church hver søndag.



ADRESSER:

Sognepræst

Lone Krogsgaard
Kirkebakken 7, Gjøl
Tlf./fax 98 27 70 50
Mobil 51 51 46 48
lrk@km.dk

Fredag fridag.

*Ved ferie- og fridage
henvises til*

*sognepræsten i Biersted
tlf. 98 26 80 38*

Graver

Pia Bejlegaard,
Kirkegårdskontoret
Tlf. 98 27 72 90 /
privat tlf. 98 27 73 74
pia@gjoelkirke.dk

Træffes bedst

på mobil 20 23 74 50

Mandag fridag

Menighedsrådsformand

Bente Skole
Limfjordsgade 39, Gjøl
Tlf. 98 27 71 78
versko@nordfiber.dk

Kirkevæрге

Jonna Uttrup
Tlf. 98 27 74 43

Kasserer

Gunnar Østergaard
kan træffes hver fredag
kl. 10-12 i sognegården.
Tlf. 98 27 72 91

Gjøl Sognegård

Kirkebakken 26, Gjøl
9440 Aabybro
Tlf. 98 27 72 91

www.gjoelkirke.dk

GUDSTJENESTER

	DATE	TID	ANDET	PRÆST
JUNI				
2. Pinsedag	den 1.	14.00	<i>Friluftsgudstjeneste</i>	LK
Søndag	den 7.	10.15		LK
Søndag	den 14.	9.00		MLP
Søndag	den 21.	19.30		LK
Søndag	den 28.	10.15		LK
JULI				
Søndag	den 5.	10.15		LK
Søndag	den 12.	10.15		LK
Søndag	den 19.	10.15		LK
Søndag	den 26.	10.15		NN
AUGUST				
Søndag	den 2.	9.00		NN
Søndag	den 9.	10.15		NN
Søndag	den 16.	9.00		NN
Søndag	den 23.	10.15	<i>Indsamling</i>	LK
Søndag	den 30.	10.15		NN

LK = Lone Krogsgaard · MLP = Mogens Lindhardt Pedersen · NN = Intet navn

NB! Der tages forbehold for ændringer,
idet der skal ansættes ny præst i Biersted.

Kirketaxa: (Aabybro Taxi) tlf. 98 24 11 77 - kan gratis benyttes til alle gudstjenester og arrangementer i kirken og sognegården, som menighedsrådet indbyder til.

Menighedsrådsmøder

Tirsdag den 2. juni
Tirsdag den 4. august

*Møderne starter kl. 19. De er
offentlige og alle er velkomne.*

**Sognepræstens
sommerferie**

Uge 30 – 31 – 32

*Embedet varetages i den periode af
præsten i Biersted, tlf. 98 26 80 38*

informationer

Udgivet af Gjøl menighedsråd.
Kirkebladsudvalg:
Charlotte Fischer, Birgitte Myrup,
Rikke Christensen og Jonna Uttrup.
Ansvarshavende redaktør:
Lone Krogsgaard.

FORSIDEFOTO: Fotografen i Pandrup.
DEADLINE: For næste kirkeblad **d. 14. juni 2009** - stof hertil sendes til Lone Krogsgaard